

Σίγουρα για μας, η θεωρία των δύο άκρων δεν ίσχυσε ποτέ. Όσο καλά το γνωρίζουμε εμείς άλλο τόσο το γνωρίζουν κράτος και αφεντικά. Τα ψευτοδιλλήματα, οι δημοκρατικές τους αυταπάτες βροντοφωνάζουν καθημερινά πως διεξάγεται πόλεμος κοινωνικός-ταξικός. Άρα το ένα άκρο δεν είναι άλλο από εμάς, δηλαδή τους αντιεξουσιαστές, το ανταγωνιστικό κίνημα ενώ το άλλο είναι το κράτος, το δημοκρατικό του προσωπείο, οι φασίστες που είναι ζωτικό κομμάτι του και κάθε λογής τσιράκι του. Εδώ και χρόνια, κράτος-παρακράτος σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους κάνουν πογκρόμ σε μετανάστες, εκκενώνουν καταλήψεις, φυλακίζουν αναρχικούς-αντιεξουσιαστές, επιστρατεύουν απεργούς, εξοντώνοντας οποιονδήποτε αντιστέκεται. Οι φασίστες, το μακρύ χέρι του κράτους, δηλαδή το "αντιδημοκρατικό" εκτελεστικό του δεκανίκι δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τις κρατικές πλάτες, χώρις τα ιδεολογικά τους αδέρφια, τους μπάτσους. Τα τσουτσέκια της χρυσής αυγής πουλάνε lifestyle αντρίλας και όντας πιστά σκυλιά των αφεντικών συντηρούν όλες τις μακροχρόνιες σχέσεις τους με τη νύχτα, τη μαφία και τους μπάτσους, θεσμικά όμως πλέον αφού "τους έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός". Στη δημοκρατία και το κοινοβούλιο χωράνε οι ναζί! Το κράτος λοιπόν για να τους ευχαριστήσει δεν μένει μόνο στις κρατικές επιχορηγήσεις μέσω των οποίων η χρυσή αυγή ανοίγει κομματικά γραφεία πανελλαδικά, διοργανώνει "ελληνικά λαϊκά" συσίτια και αγόραζει καινούριο εξοπλισμό (όπλα, μαχαίρια) από τη μαφία αν δεν τα πάρουν κατευθείαν από την Ε.Λ.Α.Σ. Άλλά τους ανοίγει και το δρόμο στις ευρύτερες γειτονιές του κέντρου της Αθήνας ώστε να κυκλοφορούν ανενόχλητοι εκπληρώνοντας κι έτσι το έργο-εντολές τους. Γεγονός που φαίνεται και από τις εκκενώσεις καταλήψεων του κέντρου όπως της Βίλα Αμαλίας και της Σκαραμαγκά που αποτελούσαν αναχώματα στη φασιστική δράση από τον Άγιο Παντελεήμονα και πάνω.

το κεύμενο γράφτηκε με αφορμή τη δολοφονία του 34 χρονου αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από μαχαίριές του χρυσαυγίτη ρουπακιά τα ξημερώματα της Τετάρτης 18/9 στην Αμφιάλη

Καθώς αντιλαμβανόμαστε πως ο φασισμός δεν είναι μόνο η χρυσή αυγή, αλλά ότι οι πτυχές του είναι βαθύα ριζομένες στην ελληνική κοινωνία, θα ήταν χαζό να τον θεωρούσαμε προϊόν της κρίσης. Είναι ξεκάθαρα η πολιτική διαχείρισής της από το κράτος και τα αφεντικά. Οπότε κάθε βούλευμα, διάταξη και νόμος που θα περαστεί από δω και μπρος από την κυβερνητική χολέρα και θα προμοταριστεί από τα ΜΜΕ, έχει ξεκάθαρα στόχο έμας. Βία με πολιτικά κίνητρα; Δηλαδή από δω και στο εξής, συλλήψεις κακουργηματικού χαρακτήρα στο σώρο, απαγορεύσεις πορειών για να μπορέσει το καθεστώς ολοκληρωτισμού που έχει στηθεί να συντηρηθεί και να επιβάλλει το γνωστό <<ησυχία-τάξη-ασφάλεια>>. Τελικά, αυτό φαίνεται και από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών μέσω βαρύγδουπων δηλώσεων των από πάνω, που "καίνε" μερικά από τα τσιράκια τους, όντας όλοι αναλώσιμοι, ώστε να συντηρηθεί η δημοκρατικότητά τους και οι υπόλοιποι από αύριο κιόλας να υπηρετούν ξανά και πιστά το ρόλο τους.

Ως αντιεξουσιαστές, θεωρούμε πως πρέπει να τσακίσουμε εμείς πρώτοι το φασισμό σε κάθε του πτυχή γιατί αλλιώς θα μας τσακίσει αυτός. Τασσόμαστε υπέρ του μαχητικού αντιφασισμού καθώς μόνο αυτόν αναγνωρίζουμε. Κρατικός-θεσμικός αντιφασισμός δεν μπορεί να υπάρξει ώστε να συνθλίψει το φασισμό καθώς το κράτος και οι θεσμοί του τον γεννούν. Αντιμετωπίζουμε τους φασίστες με κάθε μέσο και τρόπο, από την παραγωγή λόγου στους τοίχους και τα μοιράσματα κειμένων μέχρι το τσάκισμά τους όπου τους βρίσκουμε στις γειτονιές όλης της χώρας.

για τον Παύλο, τον Λουκμάν, για όλους εμάς

Τίποτα δεν τελείωσε. Όλα συνεχίζονται

αυτοδιαχειριζόμενο
στέκι  ασοες