

Ακόμα κόσμος του κινήματος επιλέγει το μέσο της κατάληψης για να στεγάσει τις πολιτικές του δραστηριότητες και τις υποδομές του, την δουλειά δηλαδή που κάνει ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο. Πέρα όμως από τα στενά όρια του πολιτικού, σε αυτούς τους χώρους επιδιώκεται ένας διαφορετικός τρόπος οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων επαναπροσδιορίζοντας τις έννοιες της κοινωνικοποίησης και των πολιτιστικών δρώμενων. Μέσα σε ένα σύστημα που έχει προκαθορίσει και περιορίσει τις ατομικές δραστηριότητες που γίνονται εκτός εργασίας, σε χώρους και χρόνους που καλείσαι να καταναλώσεις εμπορεύματα κάθε είδους, τα στέκια του κινήματος δίνουν μια διαφορετική προοπτική μέσα από αυτοοργανωμένες συναυλίες, εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, συλλογικές κουζίνες και πολλά άλλα. Τέτοιοι κατειλημμένοι χώροι-αυτοδιαχειριζόμενα στέκια εντός των πανεπιστημίων μπορούν επίσης να παράξουν κριτική στη γνώση όπως αυτή διακινείται στους ακαδημαϊκούς ναούς. Η κατάληψη είναι τελικά μια πολυεπίπεδη σύγκρουση και αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών-ταξικών αγώνων.



Όσον αφορά την ΑΣΟΕΕ, το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι είναι ένας κατειλημμένος χώρος που λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια στο υπόγειο της σχολής και του οποίου τη διαχείριση έχει η ανοιχτή συνέλευση, στην οποία τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς ιεραρχίες σε διαχειριστικά και πολιτικά ζητήματα, και η οποία είναι ανοιχτή σε όλους εκτός από καριερίστες, κομματόσκυλα, ρατσιστές, σεξιστές. Είναι ένας χώρος πολιτικού πειραματισμού με κύριο χαρακτηριστικό την εναντίωση σε κάθε λογής εξουσία και αποτελεί κομμάτι του αντιεξουσιαστικού χώρου, ο οποίος είναι υποσύνολο του ευρύτερου κινήματος. Σημαντική δραστηριότητα του κόσμου που συμμετείχε τα τελευταία χρόνια στο στέκι είναι η έμπρακτη αλληλεγγύη στους μετανάστες μικροπωλητές που εργάζονται μπροστά από το κτίριο της ΑΣΟΕΕ ενάντια στις συνεχόμενες επιθέσεις ασφαλιτών, διμοιριών ΜΑΤ ακόμα και φασιστών. Με τον τρόπο αυτό επανανοηματοδοτείται η έννοια του ακαδημαϊκού ασύλου το οποίο έχει και επίσημα καταργηθεί, αλλά ποτέ δεν μας αφορούσε. Το πανεπιστήμιο αποκτά πραγματικά κοινωνική διάσταση απ' τη στιγμή που ανοίγει τις πόρτες του σε ένα υποκείμενο που δέχεται καταστολή στην καθημερινότητά του.



από πέρυσι λειτουργεί στην ΑΣΟΕΕ άλλος ένας κατειλημμένος χώρος, το αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο. Καταλήφθηκε από πρωτοβουλία φοιτητών αφού ο χώρος παρέμενε κλειστός και αναξιοποίητος, με σκοπό να τον λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο.

**...ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ
οργανωμένης πλήξης**

