

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΠΟΓΚΡΟΥ

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα γιγαντιαίο πογκρόμ ενάντια στο πλήθος των προσφύγων που καταφτάνουν από διάφορες εμπόλεμες ή ερειπωμένες περιοχές της Αφρικής και της Ασίας προσπαθώντας να εισέλθουν στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγχώρια πολιτική εξουσία διακηρύττει την πρόθεσή της για «μηδενική ανοχή στη λαθρομετανάστευση», ζητά την ενίσχυση της συνοριοφυλακής με ευρωπαϊκές δυνάμεις αστυνόμευσης (Frontex) και αναγγέλλει τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης όπου θα φυλακίζονται οι πρόσφυγες μέχρι να “επαναπροσθηθούν” – δηλαδή να απελαθούν – στις ρημαγμένες χώρες τους. Οι καθημερινές “επιχειρήσεις-σκούπα” στο κέντρο της Αθήνας ενορχηστρώνονται από την τρομούστερική προπαγάνδα των ΜΜΕ και υλοποιούνται από τις αστυνομικές δυνάμεις σε συνεργασία με φασιστικές-παρακρατικές συμμορίες που εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον των μεταναστών σε διάφορες γειτονιές της πόλης.

Σε ολόκληρη τη δεκαετία του '90 και μέχρι τα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας, οι μετανάστες που συνέρρεαν στην Ελλάδα (κυρίως από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης) αξιοποιήθηκαν ως φτηνή εργασιακή δύναμη για την ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού. Αντίθετα, στο σημερινό περιβάλλον της καπιταλιστικής κρίσης οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αντιμετωπίζονται από την κυρίαρχη τάξη ως πλεονάζουσα εργασιακή δύναμη και γι' αυτό πρέπει να διωχθούν, να φυλακιστούν, να εξοντωθούν. Αυτό προστάζουν οι ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας.

Η επίθεση που διεξάγεται αυτό το διάστημα ενάντια στους μετανάστες αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κατασταλτικού σχεδιασμού που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Κράτος μετά την κοινωνική εξέγερση του περασμένου Δεκέμβρη στην Ελλάδα. Δεν ήταν λίγοι οι μετανάστες που συμμετείχαν ενεργά στα εξεγερσιακά γεγονότα του Δεκέμβρη, απαντώντας έτσι έμπρακτα στην εκμετάλλευση, στους εξευτελισμούς, στις ταπεινώσεις και στα βασανιστήρια που υφίστανται καθημερινά στους χώρους εργασίας, στους δρόμους και στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Η εξουσία σήμερα αντεπιτίθεται, στοχοποιώντας κατ' αρχήν τους μετανάστες χωρίς χαρτιά (οι οποίοι αποτελούν την πιο ευάλωτη κατηγορία του πληθυσμού) και διακηρύζοντας με σαφήνεια την πρόθεσή της να επεκτείνει την κατασταλτική της επιχείρηση ενάντια και σε άλλες ανεξέλεγκτες ομάδες (όπως είναι οι αναρχικοί), προκειμένου να προλάβει μια νέα εξέγερση εκ μέρους των εκμεταλλευμένων. Ο τελικός στόχος είναι σαφής: να τεθεί ολόκληρη η κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας και να επιβληθεί μια μόνιμη συνθήκη ολοκληρωτισμού που θα επιτρέψει στο κεφάλαιο να διαχειριστεί την κρίση του χωρίς έντονες κοινωνικές αναταραχές.

Το πογκρόμ εναντίον των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας και στον Άγιο Παντελεήμονα υπαγορεύεται, επιπλέον, από τα συμφέροντα του τοπικού κεφαλαίου:

οι καταστηματάρχες και οι ιδιοκτήτες ακινήτων επιδιώκουν την ανάπλαση αυτών των περιοχών και τη μετατροπή τους σε ελεγχόμενες ζώνες κατοικίας και κατανάλωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενοικίαση ή μεταπώληση των ακινήτων σε πολλαπλάσιες τιμές στο προσεχές μέλλον. Με αυτή την έννοια, η εθνικιστική ή ρατσιστική ρητορική των διάφορων «επιτροπών κατοίκων» που εμφανίζονται στις συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί απλώς τον ιδεολογικό μανδύα που καλύπτει τα υλικά συμφέροντα του τοπικού κεφαλαίου, ενώ οι φασίστες του ΛΑΟΣ ή της Χρυσής Αυγής παρέχουν τα οργανωτικά μέσα για να εκδηλωθούν σαφέστερα αυτά τα ταξικά συμφέροντα με τη μορφή δολοφονικών ομάδων κρούσης.

Οι πρόσφυγες που καταφτάνουν σήμερα στην Ελλάδα από το Αφγανιστάν εκτοπίστηκαν από τη χώρα τους εξαιτίας της εισβολής και της κατοχής που πραγματοποίησαν εκεί και συνεχίζουν ακόμα τα κράτη της καπιταλιστικής Δύσης. Στα κράτη αυτά συμπεριλαμβάνεται και το ελληνικό κράτος. Είναι το ίδιο κράτος που δολοφονεί εν ψυχρώ έναν ντόπιο 15χρονο στο κέντρο της Αθήνας ή έναν αλλοδαπό που περιμένει να καταθέσει την αίτησή του για χορήγηση ασύλου στο Τμήμα Μεταγωγών της Πέτρου Ράλλη. Οι πρόσφυγες που καταφτάνουν σήμερα στην Ελλάδα από τη Σομαλία ή άλλες χώρες της Αφρικής αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους εξαιτίας της θανατηφόρου μόλυνσης από τα τοξικά απόβλητα που απορρίπτουν εκεί οι επιχειρήσεις της καπιταλιστικής Δύσης, καθώς επίσης εξαιτίας της λεηλασίας του θαλάσσιου πλούτου των αφρικανικών παραλίων από το Δυτικό κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο. Είναι το ίδιο κεφάλαιο που δολοφονεί συστηματικά ντόπιους και αλλοδαπούς εργάτες στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος.

Νά, λοιπόν, γιατί η αλληλεγγύη μας προς τους μετανάστες δεν υπαγορεύεται από κάποιο σύνολο αφηρημένων ηθικών ή «ανθρωπιστικών» αξιών αλλά, αντίθετα, θεμελιώνεται στα κοινά υλικά συμφέροντα που ενώνουν τους καταπιεζόμενους ανθρώπους ολόκληρου του κόσμου ενάντια στους εκμεταλλευτές τους. Αυτή η αλληλεγγύη είναι το σημαντικότερο όπλο που διαθέτουμε στον αγώνα για την κατάργηση της αλλοτριωμένης κοινωνίας, εντός της οποίας **είμαστε όλοι μετανάστες**.



ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 19.00 ΟΜΟΝΟΙΑ

