

Οι μετανάστες είναι της γης οι κολασμένοι και είναι έξω από την πόρτα μας

Ύστερα από τη γενικευμένη κοινωνική ανταρσία του Δεκέμβρη, το κράτος παίρνει τα μέτρα του, προσπαθώντας να οχυρώσει τη μητρόπολη, μετατρέποντάς τη σε ένα αποστειρωμένο ναό της κατανάλωσης. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα με τα καινούρια μέτρα καταστολής, καθώς και με την εφαρμογή του δόγματος της μηδενικής ανοχής απ' την πλευρά της αστυνομίας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, υπάρχει μια μερίδα ατόμων που βιώνει καθημερινά την καταστολή σε όλο της το μεγαλείο. Στην Ερμού, στην πλατεία Βικτωρίας και στους γύρω δρόμους, πολυάριθμοι μετανάστες μικροπωλητές επιχειρούν να βγάλουν τα προς το ζην. Η ελευθερία τους σταματά μόλις περάσουν το κατώφλι της πόρτας τους. Παρόλο που κάποιοι βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, αδυνατούν να βρουν δουλειά με αποτέλεσμα το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να γίνονται μικροπωλητές. Οι νόμοι του ελληνικού κράτους δεν δίνουν τη δυνατότητα σε μετανάστες εκτός της Ε.Ε. να γίνουν μετανάστες μικροπωλητές θέτοντας τους έτσι υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς «κομηρίας». Η δικαιοδοσία που δίνουν οι νόμοι του κράτους στους κάθε τύπου ανθρωποφύλακες (δημοτόμπατσοι, ειδικοί φρουροί, ζητάδες κλπ) φτάνει μέχρι τη σύλληψη και την κατάσχεση των πραγμάτων και επιβάλλοντάς τους ένα πρόστιμο 1000 ευρώ. Αντ' αυτού οι μπάτσοι επιβεβαιώνουν το ρόλο τους στην κοινωνία υπερβαίνοντας τον ίδιο τους τον εαυτό. Με τις συνεχείς εξακριβώσεις στοιχείων, τους ελέγχους, το κυνηγητό, τους ξυλοδαρμούς καθώς ακόμα και με το να παίρνουν λάφυρα από τηνπραμάτεια των μεταναστών, ξεφτιλίζουν και υποβιβάζουν ακόμα περισσότερο ανθρώπους που δεν έχουν καν το «δικαίωμα» να συμμετάσχουν στο πανηγύρι της μεθωτής εκλαβιάς, ανθρώπους που αποτελούν το τελευταίο χροανάζι της καπιταλιστικής μηχανής. Μιας μηχανής που εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης της, προσπαθεί να τραφεί με το αίμα των «καπό τα κάτω» για να ορθοποδήσει.

Στα μάτια των μεταναστών βλέπουμε τον διακαή τους πόθο να ζήσουν ελεύθερα. Το δικό μας πόθο. Στις πράξεις των μπάτσων βλέπουμε το σύστημα της εκμετάλλευσης και της καταστολής και τη λαίλαπα του ολοκληρωτισμού που μας πνίχει όλο και περισσότερο μέρα με τη μέρα.

**ΜΠΑΤΣΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΡΑΙΟΣ**



**Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ**

αυτοδιαχειριζόμενο στέκι ασοεε