

# Ξανάρθαν οι μπάτσοι στην σχολή...

Το πρωί της Τρίτης 4/3 μπάτσοι όλων των ειδών περικύκλωσαν και πάλι την ΑΣΟΕΕ. Ο αριθμός τους και οι διαθέσεις έδειξαν εξ' αρχής ότι δεν επρόκειτο για την απλή επιχείρηση των μπάτσων που είχαμε συνηθίσει καθημερινά 2 χρόνια πριν. Το σκηνικό θύμιζε πιο πολύ την εισβολή τους στο προαύλιο της σχολής στις 22 του Οκτώβρη. Έκλεισαν το δρόμο με εντολή, προσέγγισαν την πύλη με σκοπό τη σύλληψη των μεταναστών μικροπωλητών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο, χωρίς όμως εκείνη τη στιγμή να γίνει καμία προσαγωγή. Άλληλέγγυος κόσμος από τη σχολή στήριξε με την παρουσία του στο προαύλιο και ανέλαβε να ασφαλίσει τις πλαινές πόρτες για ενδεχόμενη εισβολή.

Αφού άνοιξε ο δρόμος και δόθηκε πάλι στην κυκλοφορία, διμοιρίες ματ παρέμειναν στο τετράγωνο γύρω από την ασοεε. Από εκείνη τη στιγμή και για όλο το μεσημέρι και απόγευμα στεκόντουσαν στις γωνίες και έκαναν ελέγχους στοιχείων σε άτομα που έβγαιναν, πιθανώς περιμένοντας τους μετανάστες να βγουν από τη σχολή και να τους συλλάβουν.

Τα τελευταία χρόνια στις πλάτες των μεταναστών μικροπωλητών έχουν παιχτεί πολλά πολιτικά-επικοινωνιακά παιχνίδια, από υπουργούς και υποψήφιους δημάρχους μέχρι την πρυτανεία και τον εμπορικό σύλλογο. Αυτή η διαδικασία είχε αυξομειούμενη ένταση ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική επικαιρότητα. Τα όσα έγιναν σήμερα μαζί με όσα πιθανόν να δούμε το επόμενο διάστημα από πλευράς αστυνομικών επιχειρήσεων είναι άλλο ένα στιγμιότυπο της εισβολής των μπάτσων στην καθημερινότητα της ασοεε.

Οι εναλλαγές στην ένταση των επιχειρήσεων των μπάτσων από τη μια μέρα στην άλλη γίνονται με τόσο φυσιολογικό τρόπο και με χαρακτηριστική αδιαφορία από τον υπόλοιπο κόσμο(περαστικοί, φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό) εκτός βέβαια από τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους μπάτσους και τους μετανάστες. Έτσι κι αλλιώς το σχέδιο στρατιωτικοποίησης της πόλης έχει τεθεί σε εφαρμογή με επιτυχία και η αστυνομοκρατία έχει γίνει κανονικότητα τα τελευταία χρόνια.

...όποια τριγύρω είναι  
χοκί

αυτοδιαχειριζόμενο  
στέκι ασοεε

# Ξανάρθαν οι μπάτσοι στην σχολή...

Το πρωί της Τρίτης 4/3 μπάτσοι όλων των ειδών περικύκλωσαν και πάλι την ΑΣΟΕΕ. Ο αριθμός τους και οι διαθέσεις έδειξαν εξ' αρχής ότι δεν επρόκειτο για την απλή επιχείρηση των μπάτσων που είχαμε συνηθίσει καθημερινά 2 χρόνια πριν. Το σκηνικό θύμιζε πιο πολύ την εισβολή τους στο προαύλιο της σχολής στις 22 του Οκτώβρη. Έκλεισαν το δρόμο με εντολή, προσέγγισαν την πύλη με σκοπό τη σύλληψη των μεταναστών μικροπωλητών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο, χωρίς όμως εκείνη τη στιγμή να γίνει καμία προσαγωγή. Άλληλέγγυος κόσμος από τη σχολή στήριξε με την παρουσία του στο προαύλιο και ανέλαβε να ασφαλίσει τις πλαινές πόρτες για ενδεχόμενη εισβολή.

Αφού άνοιξε ο δρόμος και δόθηκε πάλι στην κυκλοφορία, διμοιρίες ματ παρέμειναν στο τετράγωνο γύρω από την ασοεε. Από εκείνη τη στιγμή και για όλο το μεσημέρι και απόγευμα στεκόντουσαν στις γωνίες και έκαναν ελέγχους στοιχείων σε άτομα που έβγαιναν, πιθανώς περιμένοντας τους μετανάστες να βγουν από τη σχολή και να τους συλλάβουν.

Τα τελευταία χρόνια στις πλάτες των μεταναστών μικροπωλητών έχουν παιχτεί πολλά πολιτικά-επικοινωνιακά παιχνίδια, από υπουργούς και υποψήφιους δημάρχους μέχρι την πρυτανεία και τον εμπορικό σύλλογο. Αυτή η διαδικασία είχε αυξομειούμενη ένταση ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική επικαιρότητα. Τα όσα έγιναν σήμερα μαζί με όσα πιθανόν να δούμε το επόμενο διάστημα από πλευράς αστυνομικών επιχειρήσεων είναι άλλο ένα στιγμιότυπο της εισβολής των μπάτσων στην καθημερινότητα της ασοεε.

Οι εναλλαγές στην ένταση των επιχειρήσεων των μπάτσων από τη μια μέρα στην άλλη γίνονται με τόσο φυσιολογικό τρόπο και με χαρακτηριστική αδιαφορία από τον υπόλοιπο κόσμο(περαστικοί, φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό) εκτός βέβαια από τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους μπάτσους και τους μετανάστες. Έτσι κι αλλιώς το σχέδιο στρατιωτικοποίησης της πόλης έχει τεθεί σε εφαρμογή με επιτυχία και η αστυνομοκρατία έχει γίνει κανονικότητα τα τελευταία χρόνια.

...όποια τριγύρω είναι  
χοκί

αυτοδιαχειριζόμενο  
στέκι ασοεε