

ΕΜΕΙΣ, ΌΜΩΣ, έχουμε να πούμε:

Βία σίναι ο ρόλος τους ως αφεντικά μέσα στις αίθουσες,
οι όχρηστες γνώσεις των βιβαίων τους,
τα χιλιάδες ευρώ που τσεπώνουν από τις έρευνες,
ο ανταργωνισμός που προάγονται,
η σειολόγηση που επιβάλλονται.



Δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη για τη δημοκρατική νομιμότητα που
επιζητούν, ως επικάλυψη στην εξουσία που ήδη έχουν και θέλουν να
διατηρούν.

Ο ρόλος που έχουν αναλάβει μας αναγκάζει να σταθούμε απέναντι τους
και να διεκδικήσουμε το χρόνο που καθημερινά μας κλέβουν.

ΠΙΣΩ ΛΑΜΩΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ !

αυτοδιαχειριζόμενο στέκι ασοεε



Ενάντια στους κανόνες των...



Γυρνώντας μετά τις διακοπές του Πάσχα στην ΑΣΟΕΕ, επιβεβαιώσαμε αυτό που είχε στείλει ο πρύτανης σε όλους τους φοιτητές μέσω e-mail (αυτά είναι τα καλά της ηλεκτρονικής επικοινωνίας...). Μπαίνοντας στο χώρο της σχολής, δηλαδή, δεν υπήρχαν πουθενά ταμπλό και αφίσες στους τοίχους. Ως απάντηση, άτομα από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά πήραν από το γραφείο του πρύτανη διάφορα αντικείμενα, ισχυριζόμενοι ότι θα του επιστραφούν μόνο όταν ο ίδιος επιστρέψει τα ταμπλό.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες πραγματοποιήθηκε σύγκλιτος στις 06/05/08 στην ΑΣΟΕΕ για να βρεθεί μια λύση για το zήτημα. Εκεί βρέθηκαν όλοι: ο αξιότιμος, αξιοσέβαστος, αξιοκάτι κύριος πρύτανης, λοιποί γνωστοί- άγνωστοι καθηγητάδες, οι αριστεροί παραταξιακοί διαπραγματευτές μας και εμείς. Μετά από πολύωρη φιλική κουβεντούλα μεταξύ των καθηγητών και των παραταξιακών και αφού ο πρύτανης παρέμενε ανένδοτος σχετικά με το zήτημα των ταμπλό (επικαλούμενος την ασφάλεια των φοιτητών στις εισόδους- εξόδους), η κατάσταση έφτασε εκεί που εξ' αρχής θέλαμε. Η διαδικασία της συγκλήτου να διακοπεί, να μπει πολύς κόσμος μέσα στην πρυτανεία και να αποτραπεί η έξοδος των καθηγητών. Έτσι, ή θα επέστρεφαν τα ταμπλό, ή θα γινόταν κατάληψη της πρυτανείας. Τελικά έγινε το δεύτερο, αφού ο πρύτανης συνέχισε να κρατάει την ίδια αδιάληπτη στάση.



Βέβαια, όταν πέμει κατάληψη πρυτανείας μη φανταστείτε κάτι το τρομερό. Οι φίλοι αριστεροί, φρόντισαν και για αυτό. Αντί να είναι η πρυτανεία ανοικτή, οι φοιτητές μέσα και να κάνουν κατάληψη, τελικά ο χώρος ήταν κλειστός με κατεβασμένα ρολά και τραπεζάκια των παραταξιακών απ' έξω με κείμενά τους. Δηλαδή, δε μιλάμε για έναν κατειλημένο χώρο, αλλά για έναν κλειστό χώρο με εξωτερική περιφρούρηση.

As πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η ιστορία με τα ταμπλό είναι η αλήθεια ότι δεν μας αφορά και πολύ με μια πρώτη ματιά. Πέρα από κάποια ταμπλό που υπήρχαν στη σχολή και κοιλιούνταν αφίσες από εμάς, η αντιπληροφόρηση μέσα και έξω από τη σχολή γίνεται με διάφορους τρόπους. Αφισοκόλληση, σπρέι, μοιράσματα κειμένων είναι κάποιοι από τους τρόπους αυτούς. Επίσης, η απομάκρυνση των ταμπλών των παραταξιακών δεν είναι κάτι που μας ξενίζει και πολύ. Τα άπειρα ταμπλό και οι τεράστιες ταπετσαρίες των παραταξιακών, πέρα από άποψη αισθητικής, είναι ένα θέμα που ενοχλεί. Η αναγκαστικά το βλέμμα σου προσπλήνεται στις κακόγυρους, αμέτρητες αφίσες τους, ή για να τις αποφύγεις κοιτάς κάτω στο πάτωμα βαδίζοντας σκυφτός [εκεί βέβαια μπορεί να σκοντάψεις και σε κάποιο από τα ταμπλό τους]. Η απομάκρυνση πλοιόν της παραπάνω εικόνας δεν είναι εντελώς δυσάρεστη, αφού αφήνει χώρο όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στον καθένα μέσα στη σχολή, να οικειοποιηθεί το χώρο μέσα στον οποίο κινείται και να τον διαμορφώσει όπως επιθυμεί.

Εδώ, όμως, υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Αν την απομάκρυνση των ταμπλών και της ταπετσαρίας είχε απαιτήσει ο φοιτητόκοσμος, αυτό δε θα ήταν αναγκαία κακό, αφού μπορεί να σήμαινε πως θα είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Αυτή η απόφαση, όμως, ήρθε από τα πάνω και για αυτό είναι για εμάς εντελώς εχθρική. Και βέβαια δε μασάμε κουτόχορτο όταν ο πρύτανης ισχυρίζεται λόγους ασφάλειας. Τότε θα απομάκρυνε μόνο τα ταμπλών εισόδων και όχι ολόκληρης της σχολής. Η κίνηση αυτή του πρύτανη μεταφράζεται ως μια ενέργεια που σκοπό έχει την αποστέρωση της σχολής στη πρότυπη των ευρωπαϊκών πανεπιστημάτων [τις πρώτες μέρες η σχολή ήταν γεμάτη μόνο από αφίσες για εκδρομή στο Μύκονο...], αλλά και να μεταφέρει την 'ελευθερία της έκφρασης' εντός των αιθουσών διδασκαλίας*, όπως άλλωστε ορίζει και ο νέος νόμος-πλαισίο σχετικά με το άσυλο. Μεταφράζουμε, δηλαδή, την κίνηση αυτή, ως έναν πρώτο πειραματισμό πάνω στην εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού, τοποθετημένη εύστοχα χρονικά, κοντά στις προκλητικές δηλώσεις Στυλιανίδη, τις πρυτανικές εκλογές και έναν μόνα πριν την εξεταστική...



Έκφρασης' εντός των αιθουσών διδασκαλίας*, όπως άλλωστε ορίζει και ο νέος νόμος-πλαισίο σχετικά με το άσυλο. Μεταφράζουμε, δηλαδή, την κίνηση αυτή, ως έναν πρώτο πειραματισμό πάνω στην εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού, τοποθετημένη εύστοχα χρονικά, κοντά στις προκλητικές δηλώσεις Στυλιανίδη, τις πρυτανικές εκλογές και έναν μόνα πριν την εξεταστική...



Κάτω, πλοιόν, από αυτό το σκεπτικό βρεθήκαμε στη σύγκλιτο που αναφέραμε πιο πάνω. Εκεί αντικρίσαμε αυτό που περιμέναμε. Μέσα στην πρυτανεία επιτρεπόταν να είναι μόνο παραταξιακοί- αντιπρόσωποι και οι καθηγητές. Μάλιστα, όταν κάποιοι από εμάς μπήκαν στην αίθουσα, καθηγητές απείλησαν ότι ο σύγκλιτος θα διακοπεί [κανένα πρόβλημα για εμάς], επειδή μέσα βρίσκονταν άτομα που δεν ήταν αντιπρόσωποι των φοιτητών. Εδώ πλοιόν, γίνεται κατανοούτο ότι η σύγκλιτος είναι στην ουσία το τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ καθηγητών και παραταξιακών. Αυτό αποδεικνύει άλλωστε και η φιλική σχέση και ο σεβασμός των παραταξιακών προς τους καθηγητές. Απλά μιλάμε για δύο διαφορετικές ομάδες με διαφορετικά συμφέροντα που κάθονται στο ίδιο τραπέζι για να τα βρουν και να προστατεύσουν τα μαγαζάκια τους και όλα αυτά απουσία των φοιτητών. Οι διαπραγματεύσεις, όμως, απαιτούν σεβασμό, ευγένεια, συνδιαλήγη, διημόσιες σχέσεις, σοβαροφάνεια, γηγείψιμο κλπ. Εμείς όμως το έχουμε ξαναπεί: Είμαστε εχθρικοί προς τους καθηγητές και τους αντιπροσώπους που αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς και για αυτό δεν αναγνωρίζουμε τη σύγκλιτο και δεν τρέφουμε κανένα σεβασμό προς το όργανο αυτό. Στη σύγκλιτο αυτή όμως, κάναμε παρέμβαση γιατί γνωρίζουμε ότι εκεί παίρνονται αποφάσεις που μας αφορούν και με καμία διάθεση συνδιαλήγής βρεθήκαμε εκεί για να σαμποτάρουμε τη διαδικασία.

Τέλος, ως αποτέλεσμα της κατάληψης της πρυτανείας, οι καθηγητές απείλησαν και το έπραξαν με διάμερη αποχή από τα μαθήματα [λοκ-αουτ], απόφαση που σαφώς δεν μας ενόχλησε. Μάλιστα, στην αισχρή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν, μας έκαναν μαθήματα πολιτικής περί δημοκρατίας, νομιμότητας, ανοχής στη βία** και διαμαρτυρήθηκαν για ανεξέλεγκτες βίαιες ομάδες που δρουν στο πανεπιστήμιο και 'φοβίζουν' τους καθηγητές.

* προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία της έκφρασης εντός της αιθουσας, αφού ο καθηγητής- αυθεντία πάνω στην έδρα και από ψηλά αραδιάζει τις αναθυσάρες του με τρόπο απόλυτο πάντα.

** αλήθεια από πότε οι καθηγητές είναι αρμόδιοι για μαθήματα ιδεολογικής προπαγάνδας;

