

Σχετικά με τα γεγονότα της 7^{ης} Ιουλίου στην Ασοεε

Την Τρίτη 7 Ιουλίου είχε καλεστεί πορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες, με προσυγκέντρωση στις 19.00 στην πλατεία Ομονοίας. Η αλληλεγγύη σε μια ομάδα ανθρώπων που καταπιέζεται καθημερινά, με τα συνεχόμενα ρατσιστικά πογκρόμ, τα υπό κατασκευή στρατόπεδα συγκέντρωσης, την αστυνομική βαρβαρότητα, τις φασιστικές επιθέσεις και την συνεχή κοινωνική περιθωριοποίηση, ήταν το βασικό πολιτικό περιεχόμενο της πορείας. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει όντως «πρόβλημα» που έχει σχέση να κάνει με τους μετανάστες, όμως οι μετανάστες δεν είναι οι ίδιοι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο συνεχής πόλεμος που μαιίνεται, η επίθεση των δυτικών χωρών, στις χώρες τις ανατολής. Οι άνθρωποι αυτοί διώκονται απτις χώρες τους και ψάχνουν καταφύγιο στην Ευρώπη, χωρίς όμως να βρουν αντίκρυσμα, αφού τα πράγματα δε βελτιώνονται για αυτούς εδώ. Η ουσία είναι μία : οι ίδιοι που κάνουν πόλεμο στις ανατολικές χώρες, αυτοί δηλαδή που διώχνουν τους ανθρώπους απ'τα σπίτια τους, αυτοί είναι που τους κηνυγούν κι εδώ. Είναι οι δυτικές χώρες, η «ωραία» πλευρά του καπιταλισμού, μια σύγχρονη μορφή κανιβαλισμού.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το απόγευμα, έχοντας σκοπό να ακολουθήσει το εξής δρομολόγιο : Ομόνοια-3^{ης} Σεπτεμβρίου-Κοδριγκτώνος-Αχαρνών(Πλ. Αγίου Παντελεήμονα) – Πιπίνου καταλήγοντας έτσι στην πλατεία Αττικής. Με τη συμμετοχή περίπου 2500 χιλιάδων ατόμων η πορεία πορεύτηκε με παλμό από την 3^{ης} Σεπτεμβρίου στρίβοντας στην Κοδριγκτώνος και κατεβαίνοντας προς τον Άγιο Παντελεήμονα. Πλησιάζοντας στη πλατεία διαπιστώθηκε η ύπαρξη φασιστών, οι οποίοι προκαλούσαν ολόκληρη την πορεία, και τους οποίους περιφρουρούσαν 2-3 διμοιρίες ΜΑΤ. Η απαγόρευση της πορείας οδήγησε σε συμπλοκή-πετροπόλεμο και η πορεία χτυπήθηκε άσχημα από τα ΜΑΤ, με τη συνεχόμενη ρίξη χημικών ,χτυπώντας τον κόσμο που ποδοπατήθηκε προσπαθώντας να ανεβεί την Κοδριγκτώνος και να κατευθυνθεί στην Ασοεε. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έπιασαν κόσμο, τον ξυλοκοπούσαν και στη συνέχεια τον άφηναν ελεύθερο. Φτάνοντας στην Ασοεε ο κόσμος μπήκε μέσα και ένα μικρό κομμάτι του κατευθύνθηκε προς το Πολυτεχνείο. Σε αυτή τη φάση το πανεπιστημιακό ίδρυμα χρησιμοποιήθηκε ως άσυλο-καταφύγιο για μια πορεία. Μπαίνοντας μέσα στο προαύλιο χώρο της ασοεε ο κόσμος κηνυγήθηκε από τα ΜΑΤ τα οποία έριχναν δακρυγόνα ακόμα και στο προαύλιο χώρο του κτιρίου. Στην παρούσα φάση απωθήθηκαν με πέτρες, ενώ ο κόσμος άναψε και τις απαραίτητες φωτιές για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα απ'τα χημικά Αφού ακολούθησε μια μικρή αναζωπύρωση της έντασης με το πέρασμα της ομάδας Δ, τα λεγόμενα «επεισόδια» τελείωσαν εκεί. Ο κόσμος εισήλθε στο κτίριο μέχρι να συνέλθει και στη συνέχεια ύστερα από συνέλευση αποχώρησε.

Το χτύπημα της πορείας αυτής δε μας ξαφνιάζει. Το αντίθετο μάλιστα, δεν περιμέναμε λιγότερη βαρβαρότητα σε μια πορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες. Οι αλληλέγγυοι (και μετανάστες μεταξύ αυτών) βίωσαν λίγη απ'τη βαρβαρότητα που βιώνουν καθημερινά οι μετανάστες στους δρόμους της αθηναϊκής μητρόπολης. Τα μαζικά κινήματα δεν τρομοκρατούνται από τους πραιτορες της δημοκρατίας και του εθνικισμού. Όσο υπάρχει η αλληλεγγύη και η συντροφικότητα, ο κόσμος θα βρίσκεται στο δρόμο και όλα θα συνεχίζονται. Όλοι στην πορεία της 9^{ης} Ιουλίου στην Ομόνοια, όπου καλούν οργανώσεις της αριστεράς για τη συνέχιση των δράσεων αλληλεγγύης. Όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να εξετάζουμε τις κοινωνικές συνθήκες ξανά και ξανά και να δίνουμε απάντηση στο διαρκές ερώτημα :

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ή ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ



Σχετικά με τα γεγονότα της 7^{ης} Ιουλίου στην Ασοεε

Την Τρίτη 7 Ιουλίου είχε καλεστεί πορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες, με προσυγκέντρωση στις 19.00 στην πλατεία Ομονοίας. Η αλληλεγγύη σε μια ομάδα ανθρώπων που καταπιέζεται καθημερινά, με τα συνεχόμενα ρατσιστικά πογκρόμ, τα υπό κατασκευή στρατόπεδα συγκέντρωσης, την αστυνομική βαρβαρότητα, τις φασιστικές επιθέσεις και την συνεχή κοινωνική περιθωριοποίηση, ήταν το βασικό πολιτικό περιεχόμενο της πορείας. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει όντως «πρόβλημα» που έχει σχέση να κάνει με τους μετανάστες, όμως οι μετανάστες δεν είναι οι ίδιοι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο συνεχής πόλεμος που μαιίνεται, η επίθεση των δυτικών χωρών, στις χώρες τις ανατολής. Οι άνθρωποι αυτοί διώκονται απτις χώρες τους και ψάχνουν καταφύγιο στην Ευρώπη, χωρίς όμως να βρουν αντίκρυσμα, αφού τα πράγματα δε βελτιώνονται για αυτούς εδώ. Η ουσία είναι μία : οι ίδιοι που κάνουν πόλεμο στις ανατολικές χώρες, αυτοί δηλαδή που διώχνουν τους ανθρώπους απ'τα σπίτια τους, αυτοί είναι που τους κηνυγούν κι εδώ. Είναι οι δυτικές χώρες, η «ωραία» πλευρά του καπιταλισμού, μια σύγχρονη μορφή κανιβαλισμού.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το απόγευμα, έχοντας σκοπό να ακολουθήσει το εξής δρομολόγιο : Ομόνοια-3^{ης} Σεπτεμβρίου-Κοδριγκτώνος-Αχαρνών(Πλ. Αγίου Παντελεήμονα) – Πιπίνου καταλήγοντας έτσι στην πλατεία Αττικής. Με τη συμμετοχή περίπου 2500 χιλιάδων ατόμων η πορεία πορεύτηκε με παλμό από την 3^{ης} Σεπτεμβρίου στρίβοντας στην Κοδριγκτώνος και κατεβαίνοντας προς τον Άγιο Παντελεήμονα. Πλησιάζοντας στη πλατεία διαπιστώθηκε η ύπαρξη φασιστών, οι οποίοι προκαλούσαν ολόκληρη την πορεία, και τους οποίους περιφρουρούσαν 2-3 διμοιρίες ΜΑΤ. Η απαγόρευση της πορείας οδήγησε σε συμπλοκή-πετροπόλεμο και η πορεία χτυπήθηκε άσχημα από τα ΜΑΤ, με τη συνεχόμενη ρίξη χημικών ,χτυπώντας τον κόσμο που ποδοπατήθηκε προσπαθώντας να ανεβεί την Κοδριγκτώνος και να κατευθυνθεί στην Ασοεε. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έπιασαν κόσμο, τον ξυλοκοπούσαν και στη συνέχεια τον άφηναν ελεύθερο. Φτάνοντας στην Ασοεε ο κόσμος μπήκε μέσα και ένα μικρό κομμάτι του κατευθύνθηκε προς το Πολυτεχνείο. Σε αυτή τη φάση το πανεπιστημιακό ίδρυμα χρησιμοποιήθηκε ως άσυλο-καταφύγιο για μια πορεία. Μπαίνοντας μέσα στο προαύλιο χώρο της ασοεε ο κόσμος κηνυγήθηκε από τα ΜΑΤ τα οποία έριχναν δακρυγόνα ακόμα και στο προαύλιο χώρο του κτιρίου. Στην παρούσα φάση απωθήθηκαν με πέτρες, ενώ ο κόσμος άναψε και τις απαραίτητες φωτιές για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα απ'τα χημικά Αφού ακολούθησε μια μικρή αναζωπύρωση της έντασης με το πέρασμα της ομάδας Δ, τα λεγόμενα «επεισόδια» τελείωσαν εκεί. Ο κόσμος εισήλθε στο κτίριο μέχρι να συνέλθει και στη συνέχεια ύστερα από συνέλευση αποχώρησε.

Το χτύπημα της πορείας αυτής δε μας ξαφνιάζει. Το αντίθετο μάλιστα, δεν περιμέναμε λιγότερη βαρβαρότητα σε μια πορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες. Οι αλληλέγγυοι (και μετανάστες μεταξύ αυτών) βίωσαν λίγη απ'τη βαρβαρότητα που βιώνουν καθημερινά οι μετανάστες στους δρόμους της αθηναϊκής μητρόπολης. Τα μαζικά κινήματα δεν τρομοκρατούνται από τους πραιτορες της δημοκρατίας και του εθνικισμού. Όσο υπάρχει η αλληλεγγύη και η συντροφικότητα, ο κόσμος θα βρίσκεται στο δρόμο και όλα θα συνεχίζονται. Όλοι στην πορεία της 9^{ης} Ιουλίου στην Ομόνοια, όπου καλούν οργανώσεις της αριστεράς για τη συνέχιση των δράσεων αλληλεγγύης. Όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να εξετάζουμε τις κοινωνικές συνθήκες ξανά και ξανά και να δίνουμε απάντηση στο διαρκές ερώτημα :

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ή ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

