

Θέλουμε μετανάστες σε όλες τις σχολές μπάτσους και πρυτάνεις στις εντατικές

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει στηθεί για μία ακόμα φορά γύρω από την ΑΣΟΕΕ το γνωστό σε όλους πλέον σκηνικό της «πάταξης του παρεμπορίου». Μπάτσοι όλων των ειδών, διμοιρίες, μηχανοκίνητες ομάδες και ασφαλίτες έχουν δημιουργήσει ασφυκτικό κλοιό γύρω από τη σχολή και παρενοχλούν συστηματικά τους μετανάστες μικροπωλητές που εργάζονται στο πεζοδρόμιο έξω από την κεντρική πύλη.

Αυτή η συνθήκη δεν είναι πρωτοφανής για φοιτητές και περαστικούς καθώς τα τελευταία χρόνια η μπότα του μπάτσου έχει γίνει βασικός ρυθμιστικός παράγοντας της ζωής γύρω από το πανεπιστήμιο. Η κυρίαρχη ρητορική που συνοδεύει αυτές τις επιχειρήσεις χαρακτηρίζει τους μετανάστες ανεπιθύμητους και την εργασία τους ως πρόβλημα, οπότε οι διμοιρίες στέλνονται -όπως μας λένε- προς επίλυση του προβλήματος αυτού. Όμως η ρητορική αυτή σκόπιμα αποκρύπτει δύο γεγονότα: από τη μία την κοινωνική νομιμοποίηση του υποτιθέμενου προβλήματος, η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή από κάποιον μόνο αν κάτσει και παρατηρήσει τις δεκάδες του κόσμου που καθημερινά ψωνίζουν από τους μετανάστες. Από την άλλη, το γεγονός ότι η αστυνομική παρουσία που επιβάλλεται με όρους στρατιωτικού αποκλεισμού σε ένα κτίριο με χιλιάδες άτομα στο εσωτερικό δεν έχει σκοπό να επιλύσει οτιδήποτε αλλά αντίθετα να προκαλέσει ένταση, την αίσθηση ότι στην περιοχή πραγματοποιείται κάτι εγκληματικό και διάχυτη ανησυχία στον κόσμο. Ένα «πρόβλημα» δηλαδή κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των media και κάθε επίδοξου διαχειριστή. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική συγκυρία, οι αυξομειούμενης έντασης αστυνομικές επιχειρήσεις έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τα πολιτικά συμφέροντα ενός πλήθους κρατικών αξιωματούχων που κάνουν παιχνίδι πάνω στο «πρόβλημα ΑΣΟΕΕ». Κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων ή πριν από την εμπορική περίοδο των Χριστουγέννων οι αστυνομικές επιθέσεις εντείνονται προς όφελος της πολιτικής υπεραξίας υπουργών, δημάρχων και εμπορικού συλλόγου.

Φυσικά, ο πρύτανης της ΑΣΟΕΕ Κ. Γάτσιος από τη θέση ενός υψηλόβαθμου κρατικού υπαλλήλου δεν θα μπορούσε να μην εμπλέκεται σε αυτόν τον ανταγωνισμό πολιτικών συμφερόντων. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το ζήτημα της ΑΣΟΕΕ με σκοπό να αποσπάσει περισσότερα κονδύλια, αλλά και να ενισχύσει την προσωπική πολιτική του εικόνα. Σε μια εποχή που γενικά οι μισθοί κόβονται στο μισό και εργαζόμενοι πετιούνται στην ανεργία, ο πρύτανης και τα τσιράκια του επιδιώκουν μέσα από τέτοιους είδους χειρισμούς όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκή χρηματοδότηση από τον κρατικό μηχανισμό με σκοπό οι τσέπες τους να παραμείνουν γεμάτες. Βγαίνει στα κανάλια και δίνει συνεντεύξεις από δω κι από κει, παριστάνοντας το θλιψμένο για την ακαδημαϊκή εικόνα του πανεπιστημίου η οποία καταστρέφεται. Στην πραγματικότητα, γνωρίζει πολύ καλά ότι οι βρωμοδουλειές που είναι μπλεγμένη η ΑΣΟΕΕ για διαφόρων ειδών επιχειρήσεις και τα χρήματα που τσεπώνει ο ίδιος και οι ρουφιάνοι καθηγητές του, δεν επηρεάζονται από κανένα «παρεμπόριο» και από κανένα «βίαιο επεισόδιο στην Πατησίων». Κάνοντας και αυτός πολιτική, γνωρίζει πολύ καλά πώς να εξαργυρώσει αποτελεσματικά το ραδιοτηλεοπτικό χρόνο που απολαμβάνει ο ίδιος και η ΑΣΟΕΕ στο δημόσιο πολιτικό λόγο. Το νταβατζιλίκι της πανεπιστημιακής κλίκας στις πλάτες των μεταναστών εργατών και των φοιτητών δεν έχει τελειωμό.

Όμως το θεαματικό πανηγύρι που έχει στηθεί γύρω από την ΑΣΟΕΕ ποτέ δεν είχε απόλυτη επιτυχία καθώς και εμείς και άλλος κόσμος έχουμε σταθεί αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό των μεταναστών στην απόκρουση των αστυνομικών επιθέσεων, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Θεωρούμε ότι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΑΣΟΕΕ είναι οι μπάτσοι και το ακαδημαϊκό τους παράρτημα στην πρυτανεία.

Το τελευταίο καλά θα κάνει να έχει κατά νου ότι οι πράξεις του έχουν και τις συνέπειες που τους αντιστοιχούν...

φοιτήτριες/ες ασοεε
υποστηρικτές τού παρεμπορίου