

Θέλουμε μετανάστες σε όλες τις σχολές, μπάτσους και πρυτάνεις στις εντατικές

Τα τελευταία 3 χρόνια έχει στηθεί γύρω από την παρουσία των μεταναστών μικροπωλητών στον περίγυρο και τους χώρους της ΑΣΟΕΕ ένα περίφημο «πρόβλημα δημόσιας τάξης», ένα «πρόβλημα» το οποίο τραβάει συχνά πυκνά το ενδιαφέρον των media και έχει εξ' αρχής δημιουργηθεί για τις πολιτικές ανάγκες διαφόρων κρατικών αξιωματούχων. Έτσι, όλο αυτό το διάστημα και ενώ ο κόσμος της ΑΣΟΕΕ εξοικειωνόμασταν καθημερινά με την μετατροπή ενός δημόσιου κτιρίου σε αστυνομοκρατούμενη ζώνη, δήμαρχοι και εμπορικός σύλλογος, υπουργοί και υφυπουργοί, ακόμα και ο ίδιος ο πρύτανης Κ. Γάτσιος επέλεξαν ανάλογα με την πολιτική συγκυρία ποια χρονικά διαστήματα ήταν κατάλληλα να ενταθούν οι επιχειρήσεις των μπάτσων ώστε με τη σειρά τους να αξιοποιήσουν δημιουργικά αυτή την ένταση προς όφελος ατομικών και πολιτικών συμφερόντων. Αυτό το παρασκήνιο περιελάμβανε από την αποκόμιση χρημάτων για τον έλεγχο του παρεμπορίου και την περσινή εκστρατεία πάταξης της ανομίας του Δένδια, μέχρι την κάλυψη των αναγκών διαφόρων στις προεκλογικές περιόδους και την πίεση για την παροχή κονδυλίων για την κάλυψη της ακαδημαϊκής ασφάλειας. Κοινή συνισταμένη όλων αυτών ήταν το αίτημα για περισσότερη αστυνόμευση και σαν αποτέλεσμα η βίαιη εισβολή των μπάτσων στη δημόσια ζωή γύρω και μέσα στο πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα και όσον αφορά τον πρύτανη, το διάστημα πριν το πάσχα με τις αρκετά αναβαθμισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις γύρω από την ΑΣΟΕΕ ήταν μια ευκαιρία γι' αυτόν να απευθυνθεί ξανά στους αρμόδιους προϊστάμενους του για το κονδύλι χιλιάδων ευρώ προς την κατεύθυνση της ασφάλειας της σχολής που του είχαν αρνηθεί στο πρόσφατο παρελθόν. Μπορεί οι δοσοληψίες με εταιρίες υπηρεσιών security, καθαριότητας κ.α.να είναι ήδη μια πραγματικότητα εδώ και κάποια χρόνια στα πανεπιστήμια, αλλά το τόσο χρήσιμο «πρόβλημα» της ΑΣΟΕΕ είναι άλλος ένας τρόπος ο πρύτανης και οι επίδοξοι έμποροι ασφάλειας να επιδιώξουν οι τσέπες τους να γεμίσουν με ζεστό κρατικό χρήμα.

Όλη αυτή η κατάσταση με τη στρατιωτικοποίηση της ζωής γύρω από την ΑΣΟΕΕ δε δημιουργήθηκε χωρίς αντιδράσεις εναντίον της. Διάφορες μειοψηφίες των φοιτητών υποστηρίξαμε την παρουσία των μεταναστών στους χώρους της σχολής έμπρακτα και δημόσια, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τον αστυνομικό κλοιό να γίνει ρουτίνα στην καθημερινότητα ενός κομματιού της Πατησίων. Καταφέραμε οι μετανάστες να αποκτήσουν μια αίσθηση περισσότερης οικειότητας σε ένα εχθρικό γι' αυτούς περιβάλλον και αυτό είναι κάτι που διάφορους τους κράτησε στην ΑΣΟΕΕ, ενώ κομμάτι αυτού αποτέλεσε και η λειτουργία της συνέλευσης Μεταναστών και Αλληλέγγυων. Παρά τις απώλειες που έχουν υποστεί με συλλήψεις, φυλακίσεις και απειλάσεις, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τις συλλήψεις 12 μεταναστών και 1 φοιτητή σε αστυνομική επιχείρηση πριν το πάσχα, επιμένουν να διεκδικούν τον χώρο τους που τον έχουν υπερασπιστεί δυναμικά όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς θα παραμείνουμε αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό τους...

αυτοδιαχειριζόμενο

στέκι  ασοεε