

Κάποιοι ονειρεύονται να γίνει η πλατεία Βικτωρίας Άγιος Παντελεήμονας....

Στα τέλη του περασμένου αυγούστου δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά από το Πρώτο Θέμα ένα ρατσιστικό ρεπορτάζ σχετικά με την πλατεία Βικτωρίας. Μέσα από το κείμενο παρουσιάζεται ένα υποτιθέμενο πρόβλημα δημόσιας τάξης που αφορά τους μετανάστες που συχνάζουν στην πλατεία. Πέρα από τον κοινότοπο ρατσιστικό λόγο που αναπαράγεται μέσα στο κείμενο, επιστρατεύεται επίσης και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας Diva Βασίλης Μεταλληνός για να ενισχύσει την εικόνα του φαινομενικού προβλήματος για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Γίνεται επιπλέον αναφορά στην επιτροπή κατοίκων Αγγελοπούλου-πλατείας Βικτωρίας, ένα κατά κύριο λόγο ανενεργό μόρφωμα ρατσιστών, το οποίο ανά διασήματα προσπαθεί επικοινωνιακά να αναδείξει την παρουσία των μεταναστών ως αιτία υποβάθμισης της περιοχής. Κοινή συνισταμένη των ρατσιστικών απόψεων αποτελεί το αίτημα για περισσότερη αστυνόμευση τη στιγμή που οι γειτονιές του κέντρου είναι ήδη απ' τις πιο αστυνομοκρατούμενες σε όλη την πόλη, γεγονός που μεταφράζεται σε καθημερινούς ελέγχους και επιχειρήσεις σκούπα στους μετανάστες, με την ευρύτερη περιοχή της Βικτώριας να μην αποτελεί εξαιρεση. Ας μην ξεχνάμε επίσης τις επιθέσεις που δέχονται τα τελευταία τρία χρόνια από διμοιρίες μέχρι ασφαλίτες, οι μετανάστες μικροπωλητές που εργάζονται στην ασοεε.

Τέτοια πληρωμένα ρεπορτάζ αποτελούν ένα μικρό μόνο κομμάτι της γενικότερης προσπάθειας απαξίωσης των μεταναστών κατοίκων των πολυεθνικών γειτονιών του κέντρου της μητρόπολης. Δυο βήματα πιο πέρα, στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, μια αντίστοιχη επιτροπή κατοίκων, αυτή τη φορά με κρατικό αβαντάρισμα και πολιτική εκπροσώπηση από τη χρυσή αυγή, ανέπτυξε μια έντονη ρατσιστική δραστηριότητα τα προηγούμενα χρόνια, καθιστώντας τα πογκρόμ κανονικότητα στους δρόμους της γειτονιάς. Το μόνο σύγουρο είναι ότι σε μία ανάλογη κρατική ενασχόληση με την πλατεία Βικτωρίας, η επιτροπή και ο κάθε ρατσιστής μαγαζάτορας θα αποκτούσαν πιο ενεργό ρόλο και οι ρατσιστικές, ομοφοβικές, κάθε είδους φασιστικές επιθέσεις θα γίνονταν καθημερινή ρουτίνα για τη γειτονιά.

Όμως στην περιοχή κατοικούμε και δραστηριοποιούμαστε πολιτικά πολύς κόσμος που δεν πρόκειται να κάτσουμε να τους βλέπουμε να αναδεικνύονται σε κεντρικές φιγούρες του ελληνικού φασισμού τύπου Σκορδέλη. Θα ασχοληθούμε μαζί τους ακόμα κι αν δεν βρίσκουν την απαραίτητη δημοσιότητα και κρατικές πλάτες. Είμαστε πολλοί και είμαστε αποφασισμένοι να τους τσακίζουμε κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους και λένε τις μαλακίες τους.

**ΟΥΤΕ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΥΤΕ ΑΛΛΕΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ
ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ**

★ αντιφασιστες
αντιφασιστριες