

Εμείς απλώς περιμένουμε τον επόμενο... ...κι αν έρθει απο αριστερά, πάλι θα είναι αναμενόμενο

Τα 3 τελευταία χρόνια, καθημερινότητα της Πατησίων αποτελούσαν τουλάχιστον 2 διμοιρίες ΜΑΤ σε καθημερινή βάση δεξιά και αριστερά απο την ΑΣΟΕΕ για το γνωστό ζήτημα “δημόσιας τάξης”. Φέτος δεν έχει συμβεί κάποια αστυνομική επιχείρηση σαν αυτές που είχαμε συνηθίσει με αποτέλεσμα ο αριθμός των μεταναστών-μικροπωλητών να έχει αυξηθεί στο πεζοδρόμιο έξω απο τη σχολή. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν αυτή η απουσία σχετίζεται με την πρόσφατη ανάδειξη του σύριζα σε κυβέρνηση. Η απάντηση σαφώς και είναι ΟΧΙ.

Το περίφημο πρόβλημα δημόσιας τάξης της ΑΣΟΕΕ έχει δημιουργηθεί πολύ στοχευμένα και έχει εξυπηρετήσει διαφόρων ειδών πολιτικά συμφέροντα. Η ένταση των αστυνομικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια αυξομειώνεται ανάλογα με την τρέχουσα πολιτική συγκυρία που μπορεί να είναι απο τα μικροπολιτικά συμφέροντα του εμπορικού συλλόγου, μέχρι τις προσπάθειες του πρύτανη Γάτσιου που στοχεύουν στην παροχή κρατικών κονδυλίων για την κάλυψη ακαδημαϊκής ασφάλειας(π.χ. εταιρείες Security). Ανά διαστήματα λοιπόν, διάφοροι κρατικοί αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν το 'πρόβλημα' της ΑΣΟΕΕ προς όφελός τους και επομένως, αν βρεθεί κάποιος που μπορεί να επωφεληθεί απο το εν λόγω πρόβλημα, προφανώς και θα το κάνει.

Όσο για το “ανθρωπιστικό” προσωπείο του σύριζα δεν τρέφουμε αυταπάτες και ξέρουμε οτι η διαχείριση των μεταναστών στην ουσία θα παραμείνει ίδια. Η Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης δέχεται μεγάλες μεταναστευτικές ροές και χρηματοδοτείται με κονδύλια απο ταμεία της ΕΕ για την διαχείριση των μεταναστών εργατών στην επικράτεια της. Το μεγαλύτερο κομάτι της χρηματοδότησης κατανέμεται σε ένα ευρύτατο δίκτυο ιδιωτικών εταιριών σε μικρά και μεγάλα αφεντικά, καθώς και σε δομές που κάτω απο τη φωτεινή επιγραφή της “πρόνοιας” συμβάλλουν στον έλεγχο και στη διαχείριση των μεταναστών(π.χ ΚΕΕΛΠΝΟ, Frontex). Με αυτόν τον τρόπο, χτίζονται κοινωνικές σχέσεις άμεσα διαπλεκόμενες με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης υλικά-ηθικά. Αυτές οι ροές χρημάτων δεν πρόκειται να σταματήσουν, ακόμα και αν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης γίνουν “ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας”, όπως τα βάφτισαν οι εκπρόσωποι της νέας κυβέρνησης. Εν ολίγοις, όσοι μετανάστες δεν δολοφονηθούν στο υγρό νεκροταφείο της μεσογείου, θα χρησιμοποιηθούν στις πιο υποτιμημένες εργασίες και αυτοί που περισσεύουν θα στοιβαχτούν σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Οι μετανάστες-μικροπωλητές που εργάζονται στο πεζοδρόμιο της Πατησίων, προφανώς και δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση της συνολικής διαχείρισης των μεταναστών. Γι αυτό, εμείς ενισχύουμε καθημερινά τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις αλληλεγγύης ντόπιων-ξένων και απλώς περιμένουμε τον επόμενο που θα θέλει να χρησιμοποιήσει το “πρόβλημα της ΑΣΟΕΕ”, τον κάθε μπάτσο που θα έρθει να επιβάλλει την “τάξη και ασφάλεια” και κάθε λογής φασίστα.

Το μόνο σίγουρο είναι οτι θα μας βρουν πιο έτοιμους και θα μας βρουν μπροστά τους.



ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΤΕΚΙ ΑΣΟΕΕ