

Όλα αυτά δείχνουν ότι η κατασταλτική μεθόδευση και αυτή η νέα σκευωρία που επιχειρείται ενάντια στο στέκι και συνολικά σε όλους όσους αντιμετωπίζουν δίωξη για την παρέμβαση στην Πρυτανεία της ΑΣΟΕΕ, δεν είναι ξεκομμένη από τη γενικότερη συγκυρία, αλλά κομμάτι ενός μεγαλύτερου κατασταλτικού σχεδίου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη αναδιάρθρωση στις σχολές με τη φύσιση του νομοσχεδίου για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Χροσιμοποιούν μια κακοστημένη δικογραφία-αφάρσα ως δικαιολογία της επιβολής αστυνομικού ελέγχου στις σχολές μας, ενώ τους διαψεύδουν οι ίδιες τους οι διαρροές σε δημοσιογραφικά άρθρα που μιλούσαν για το εν λόγω νομοσχέδιο εδώ και πολλούς μήνες. Μιλούν για παρουσία αστυνομικών στις σχολές και δημιουργία ασφαλούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, τη στιγμή που δεν έχει κλείσει ούτε χρόνος από την ημέρα που στην ΑΣΟΕΕ ένοπλος μπάτσος απειλούσε φοιτητές στον προαύλιο χώρο της σχολής, σημαδεύοντας τους με πιστόλι σε ευθεία βολή και απειλώντας τρελαμένος ότι θα τους ρίξει.

Επιδίωξη τους εν προκειμένω είναι οι ακαδημαϊκοί χώροι να μετατραπούν σε φυλασσόμενα και αποστειρωμένα από οποιαδήποτε πολιτική δράση ιδρύματα με πρώτο μέλημα την σύνθλιψη κάθε μέσου του ακινητού φοιτητικού αγώνα, κυρίως όμως των αυτοδιαχειριζόμενων στεκιών και καταλήψεων εντός των πανεπιστημίων. Ήδη χρήσιμος αρωγός σε αυτό το σχέδιο στέκεται η κατάργηση του ασύλου, η εφαρμογή της οποίας μας θυμίζει καθημερινά ότι η υπεράσπιση και επανακατάτηση κεκτημένων αγώνων είναι μονόδρομος.

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα δεν θεωρούμε ότι η εντατικοποίηση της καταστολής σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα, όπως και στα πανεπιστήμια, είναι τυχαία. Απαντά στις επικοινωνιακές ήπεις της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα, στους χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία, το αίμα των οποίων έχει στα χέρια της με της εγκληματικές πρακτικές της και εν κατακλείδι λειτουργεί σαν αντίθετο στις φιλελεύθερες πολιτικές της σε κάθε πεδίο. Συγκεκριμένα για το δεξιό συντηρητικό κοινό, στο όποιο και απευθύνεται, το δόγμα του "Νόμος και Τάξη" που εφαρμόζει δρα εξισορροπιστικά απέναντι στην οικονομική και εργασιακή λαίλαπα που έχει ήδη xτυπήσει πλήθος εργαζομένων και στο άμεσο μέλλον θα γιγαντωθεί.

Αντιλαμβανόμαστε την πολιτική και ηθική υπεράσπιση των συντρόφων μας και των διωκόμενων φοιτητών ως απόλυτη αναγκαιότητα. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν βορά στο στόμα του κατασταλτικού κτήνους. Όπως επίσης δεν θα κοιτάμε αμέτοχοι της κοινωνικές μας σχέσεις και την παρουσία μας στη σχολή να ποινικοποιούνται. Για αυτούς τους λόγους καλούμε σε ανοιχτή συνέλευση για την υπεράσπιση των διωκόμενων και ώστε να δοθεί μια κινηματική μαζική και δημόσια απάντηση στη σκευωρία που έχει στηθεί.

