

ΕΞΩ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΣ

Τον Φεβρουάριο του 2021 ψηφίστηκε το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο Κεραμέως-Χρυσοχοϊδής για την πανεπιστημιακή αστυνομία εν μέσω πανδημίας όσο οι χώροι του πανεπιστημίου παραμένουν ερμητικά κλειστοί για τους φοιτητές. Παρόλο που η συγκρότηση της ΟΠΠΙ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το υπουργείο Προ.Πο ανυπομονεί τόσο που έχει ανακοινώσει ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου θα μπουν ειδικές ομάδες της αστυνομίας σε ορισμένες σχολές. Τα ιδρύματα που έχουν ως πρώτο στόχο και πρωταγωνιστούν στα ειδοσηρογραφικά άρθρα είναι το ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ και φυσικά η ΑΣΟΕΕ. Οι σχολές αυτές βρίσκονται στη καρδιά της μητρόπολης σε Θεσσαλονίκη-Αθήνα και η φύλαξη τους εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την στρατιωτικοποίηση των αστικών κέντρων. Όσον αφορά την γνώριμη σε εμάς ΑΣΟΕΕ οι αστυνομικές δυνάμεις περίξ της σχολής δεν είναι πρωτόγνωρες μιας και η κλούβα στο Πεδίο του Αρεως τα τελευταία χρόνια αποτελεί καθημερινότητα και κάθε λογής μπάτσος έχει να πει μία ιστορία από το προαύλιο χώρο μας.

Με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου η κυβέρνηση επιχειρεί να νομιμοποιήσει την ύπαρξη των κατασταλτικών δυνάμεων μέσα στις σχολές και τους χώρους μας. Το σχέδιο αυτό προβλέπει κλειστά κυκλώματα καμερών, παιθαρχικές διώξεις-διαγραφές σε φοιτητές/τριες και κάρτες είσοδου. Απώτερος σκοπός του κράτους και γενικότερα όλων των επιθέσεων που έχουμε δεχθεί εμείς και οι χώροι μας, αποτελεί η ολοκληρωτική αποστείρωση των πανεπιστημίων, όπου το μόνο μέλημα φοιτητών/ριων θα είναι η καριέρα και η επαγγελματική ανέλιξη, εξαφανίζοντας οτιδήποτε εναντιώνεται στα κυρίαρχα αφηγήματα τους. Εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται κινήσεις εξευρωπαϊσμού των πανεπιστημίων με άπειρα ερευνητικά προγράμματα και συμφωνίες με εταιρίες μεγαθήρια. Σχετικά παραδείγματα αποτελούν τα ερευνητικά κέντρα στο ΕΜΠ που παράγουν έργο για τη Frontex αλλά και για τον ελληνικό στρατό στις προσπάθειες τους να ελέγξουν τις εισροές μεταναστών στα σύνορα για να δολοφονούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα ταξικά μας αδέρφια, βέβαια και η ΑΣΟΕΕ δε πάει πίσω αφού πρόσφατα ο πρύτανης της ο Κ. Μπουραντώνης συναντήθηκε με τον "αξίτιμο" Κ. Φλώρο (αρχηγός ΓΕΕΘΑ) για να συνεχιστεί το μνημόνιο συνεργασίας που είχαν υπογράψει από το 2015.

Προφανώς όσο οι φοιτητές παράγουν έργο αμισθί για τον στρατό και την αστυνομία, οι πρυτάνεις και οι καθηγητές απολαμβάνουν τα ωφέλη τόσο των πολυπόθητων "διακρίσεων σε διεθνές επίπεδο" αλλά και τις μεγαλειώδεις χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων από τις εν λόγω εταιρίες. Προφανώς η "συνταγή" του κράτους για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του μέσα στο πανεπιστήμιο και να εξαλείψει οποιαδήποτε μορφή αντίστασης είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται εναντίον σε οποιοδήποτε κοινωνικό φαινόμενο που αποτελεί απειλή για το ίδιο.

Στον πρώτο χρόνο της τωρινής κυβέρνησης ΝΔ πήραμε μια "γέυση" αστυνομίας στην ΑΣΟΕΕ μετρώντας 3+1 εκκενώσεις (3 χώροι εντός της σχολής και 1 της κατάληψης Βανκουβερ), δεκάδες συγκρούσεις με τους μπάτσους, χημικά σε σχολή γεμάτη φοιτητές και το κερασάκι στη τούρτα με έναν ένστολο δολοφόνο του κράτους που δε δίστασε να σηματοδοτήσει σε ευθεία βολή τα κεφάλια φοιτητών και αγωνιστριών της ΑΣΣΟΕ μέρα μεσημέρι σε ένα γεμάτο προαύλιο.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία που ανακινώθηκε το νομοσχέδιο δεν είναι τυχαία. Μετράμε ήδη ένα χρόνο και κάτι μήνες που έχουμε lockdown με πρόσχημα τη πανδημία και οι σχολές παραμένουν κλειστές με αποτέλεσμα να μη μπορούν οι φοιτητές να βρεθούν μαζικά στους πανεπιστημιακούς χώρους και να οργανώσουν αποτελεσματικά τους αγώνες τους αφού η πανδημία και ο λεγόμενος "υγειονομικός κίνδυνος" προκάλεσε τον πρώτο καιρό ένα αμήχανο μούδιασμα στις κινηματικές δυνάμεις-διαδικασίες. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει το πραγματικό της πρόσωπο. Έχει επιλέξει σε μια πανδημία που έχει μεγάλα νούμερα νεκρών ανά το κόσμο να αδιαφορήσει πλήρως για τα τεράστια κενά στο υγειονομικό κομμάτι (ελλείψεις σε ΜΕΘ και γιατρούς) ενώ παράλληλα κάνει συνεχώς προσλήψεις μπάτσων, με σκοπό την δημιουργία νέων ομάδων καταστολής και ελέγχου των ζώων μας ώστε να επιτύχει μια κοινωνική νηνεμία. Είναι τουλάχιστον γελοίο να μιλάνε για βελτίωση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και της παιδείας ενώ στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κρατική χρηματοδότηση έχει ως μόνο αποδέκτη την ΟΠΠΙ και τα συμπράγκαλα της αδιαφορώντας για οποιαδήποτε άλλη έλλειψη έχουν καταγγείλει οι φοιτητές των σχολών.



Ανέκαθεν οι σχολές αποτελούσαν κέντρα αγώνα και εστίες εξέγερσης όπου υποκείμενα κάθε λογής, φοιτητές/τριες και μη έβρισκαν χώρο δράσης σε αυτά, χιζαν συντροφικές σχέσεις μεταξύ τους και πλαισίωσαν κοινωνικούς και φοιτητικούς αγώνες. Ειδικότερα στην ΑΣΟΕΕ οι αγώνες αλληλεγγύης στους μετανάστες μικροπωλητές της Πατισίων, η βοήθεια σε κυνηγημένους χρήστες που βασάνιζε η αστυνομία στην Αντωνιάδου, οι διεκδικήσεις για δωρεάν σίτιση για όλους, οι προβολές ταινιών και άλλες τόσες πολιτικές διεκδικήσεις που δίνουν πνοή ελευθερίας στις ζωές μας οφείλουμε να τις διατηρήσουμε αλόβητες μπροστά στον επερχόμενο σκοταδισμό που θέλουν να επιβάλουν. Για αυτό από μεριάς μας δηλώνουμε ότι δεν είναι στα σχέδια μας να κάνουμε πίσω στους χρόνιους αγώνες που έχουμε δώσει εντός των σχολών και καμία ΟΠΠΙ δεν θα μας κρατήσει από το να ασχοληθούμε με καινούργιους. Όπως υπερασπιζόμαστε πάντα το δημόσιο πεδίο έτσι και θα συνεχίσουμε παρόλες τις δικογραφίες-φιάσκο που χιζονται για εμάς και για τον κάθε αγωνιζόμενο. Όσο ονειρεύεστε την ΑΣΟΕΕ ως ένα καλοσερβιρισμένο φιλέτο εμείς θα είμαστε το κόκκαλο που θα σας κάθεται στον λαιμό.