

ΟΥΤΕ ΜΠΑΤΣΟΙ, ΟΥΤΕ ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΑΣΟΕΕ

Εδώ και περίπου δύο χρόνια φυλλάδες, ΜΜΕ, πρυτάνεις, κυβερνώντες και ΕΛ.ΑΣ. διατυμπανίζουν συνεχώς ότι «από μέρα σε μέρα» θα κάνουν την εμφάνισή τους οι πανεπιστημιόμπατσοι στις σχολές μας, ένας σχεδιασμός τόσο “καλά” δουλεμένος όπου αναβάλλεται κατ’ εξακολούθηση και αντί για ΟΠΠΙ έχουμε δει κάθε λογής μπάτσο να μπαίνει μεσ’ τα πανεπιστήμια. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο ΑΠΘ τον τελευταίο χρόνο όπου μετά την εκκένωση του στεκιού στο βιολογικό η παρουσία των ένστολων είναι καθημερινή. Καθημερινή όμως είναι και η παρουσία του πολύμορφου ανταγωνιστικού κινήματος που είτε με συγκεντρώσεις είτε με συγκρούσεις, συνοδευόμενες από το λόγο και τα προστάγματά του, στεκόταν και συνεχίζει να στέκεται ανάχωμα στα σχέδια του κράτους και των πρυτανικών αρχών.

Ως συνέχεια των παραπάνω φτάνουμε στο σήμερα και στις 5 Σεπτέμβρη όπου 12 ΟΠΠΙ φρουρούμενοι από κάμποσες διμοιρίες των ΜΑΤ έκαναν την εμφάνισή τους έξω από την πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, επισπράττοντας την άμεση αντίδραση με αυθόρμητη συγκέντρωση φοιτητών/-τριών η οποία εξελίχθηκε σε καθημερινές συγκεντρώσεις. Την ίδια μέρα μετέβησαν και έξω από την Πολυτεχνειούπολη εννοείται κι αυτή τη φορά συνοδευόμενοι. Τέλος, δεν άργησαν να εμφανιστούν μέσα στο ΑΠΘ στις 15 του ίδιου μήνα κάνοντας περιπολίες στο campus, 6 αυτή τη φορά με τον ίδιο αριθμό ματατζήδων ανά άτομο τριγύρω τους.

Δε μας εκπλήσσει η μανία κράτους και πρυτανικών αρχών, να χάσουν ειδικούς φρουρούς υπό την πανεπιστημιακή σφραγίδα μέσα στις σχολές μας, αλλά ούτε μπορούμε όπως οι αριστεροί να πάρουμε ως νίκη τα όσα συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες εγκατάστασης της ΟΠΠΙ είναι άξιες χλευασμού. Πλέον μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι τα ΜΑΤ είναι αυτά που εφαρμόζουν την καταστολή εντός των σχολών την ίδια ώρα που τα ΟΠΠΙ λειτουργούν ως καλαισθητή βιτρίνα για τα καθεστωτικά.

Για εμάς τα πανεπιστήμια ήταν και θα είναι εστίες αγώνα και πολιτικοποίησης, έτσι λοιπόν όπως διαχρονικά εναντιωνόμαστε στα σχέδια των πρυτανικών αρχών και κεφαλαίου όπου σε συνεργασία με το κράτος στοχεύουν σε ένα αποστειρωμένο και εξευρωπαϊσμένο πανεπιστήμιο, έτσι και τώρα θα είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή επιτήρησης και ελέγχου (τουρνικέ, κάμερες, διαγραφές, πειθαρχικές διώξεις) και οποιουδήποτε μπάτσου θέλουν να φέρουν στην ΑΣΟΕΕ, καθώς και στους ήδη υπάρχοντες περιμετρικά του κτιρίου. Ο αγώνας ενάντια στα σχέδιά τους δεν έχει φτάσει ακόμα στο τέλος του, πόσο μάλλον να έχει κερδηθεί, και ούτε είμαστε εμείς αυθεντίες ώστε να κρίνουμε πότε θα λήξει. Η θέση μας είναι στα οδοφράγματα και εκεί θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε όσο κι αν αυτό ενοχλεί κράτος, ΜΜΕ, καριέριστες και πρυτάνεις.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

**ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΟΠΠΙ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΕ ΚΛΩΤΣΙΕΣ**

**ΜΠΑΤΣΟΙ, ΤΥ, ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝΕ ΜΑΖΙ**



